



# boekhandel Blankevoort

Rembrandtweg 649-651 ~ 1181 GV Amstelveen ~ 020-645 56 94  
boekhandelblankevoort@planet.nl / www.boekhandelblankevoort.nl

## De Boekenbijdrage (II)

### **Agnita de Ranitz, Kom Atir kom: De legendarische voetreis met een giraffe van Marseille naar Parijs in 1827**

Ik ben niet gek op historische romans, ik hou ook niet echt van reisverhalen, en ik lees bij voorkeur geen paperbacks. Maar dit boek is voor mij de uitzondering op al deze regels. Vorige week begon ik aan het boek en ik heb het in een paar dagen tijd uitgelezen. Waar het boek over gaat, dat zegt de titel al. Een oudere zoöloog, Saint Hilaire, uit Parijs krijgt het verzoek van de koning van Frankrijk, Karel X, om een giraffe van Marseille naar Parijs te brengen. De giraffe is een geschenk van de pasja van Egypte aan de koning. Voor het eerst zal Frankrijk kennismaken met een giraffe. In Parijs zal de giraffe terecht komen in de dierentuin van de koning, in de Jardin des Plantes. Saint Hilaire maakt de voetreis samen met (o.a.) een diervoorzorgster, de jonge Soedanees ex-slaaf Atir. De bijna 900 kilometer lange reis start op 20 mei in Marseille en eindigt op 30 juni in Parijs. Het boek beschrijft wat er onderweg allemaal gebeurt, hoe heel veel mensen in alle dorpen op de route hun ogen uitkijken naar de giraffe, en de vriendschap die ontstaat tussen Saint Hilaire en Atir. Het is een superboeiend, waargebeurd reisverslag dat je het liefst in één ruk uitleest.

**Trudy van der Hoek**  
(Amstelveen)



### **Natascha Wodin, Ergens in dit duister**

In *Ze kwam uit Marioepol* schrijft Natascha Wodin over de treurige geschiedenis van haar moeder. In het vervolg hierop, *Ergens in dit duister*, vertelt ze haar eigen verhaal. Had ik het gevoel dat Wodin het eerste boek vanaf de zijlijn schrijft, *Ergens in het duister* komt rechtstreeks uit haar hart. Als kind van dwangarbeiders die via de Oekraïne in Beieren terechtkwamen heeft ze geen gemakkelijke jeugd. Op 10-jarige leeftijd verdrinkt haar moeder terwijl haar vader ergens in Europa is. Dan wordt haar hartverscheurend relaas steeds indringender. Om dit te verwerken moet je het haast wel opschrijven. En dat doet ze, zonder een blad voor de mond te nemen, maar ook met humor en een zekere luchtigheid om haar geschiedenis voor ons behapbaar te maken. Lezen dus!

**Tineke Batenburg** (Amstelveen)



## Wat is de Boekenbijdrage?

De Boekenbijdrage is een nieuw initiatief van Boekhandel Blankevoort, waarbij het de bedoeling is dat lezers in de warri-ge tijden die we momenteel meemaken andere lezers attenderen op boeken die in hun ogen de moeite van het lezen waard zijn. Dat kunnen heel recente boeken zijn maar ook titels uit voorbijgane jaren.

Is er een boek dat u op de een of andere manier heeft geraakt, van uw stuk gebracht of buitengewoon geamuseerd, aarzel dan niet en pak de pen op. Schrijf in maximaal 500 woorden een recensie en maak medelezers deelgenoot van uw enthousiasme.

Mail de recensie voor **woensdag 6 mei, 23.59 uur** naar **boekhandelblankevoort@planet.nl**. Onder de inzenders wordt telkens een attentie verloot. We blijven benieuwd.

Pas intussen goed op uzelf en op elkaar!  
Met vriendelijke groet,

Chelin, Diana & Rob



Men bleef echter niet in het verleden hangen maar hield de blik op de toekomst gericht en de vissers zochten hun heil op de Noordzee.

De vele problemen, zoals de Zuiderzeewet, moeilijke economische tijden en dure dieselolie, werden overwonnen door efficiënter te gaan vissen met o.a. grotere kotters, betere netten en andere vismethoden. Degenen die niet in de visserij werkzaam bleven, begonnen een

eigen bedrijf aan de wal of gingen werken in de haven van Amsterdam. Maar de meeste vissers hoopten dat hun zonen toch voor de visserij zouden kiezen zodat de traditie van vader op zoon kon worden voortgezet.

Eva Vriend heeft met dit prachtige boek de vissersfamilies een plek in de geschiedenis gegeven die ze verdienen.

**Kor Boven** (Castricum)



## Tim Krabbé, *Vrienden*

De afgesneden pink zal niemand vergeten zijn. Dat was een van de scherpste details uit de ontvoeringszaak van Gerrit Jan Heijn die zich afspeelde tussen september 1987 en april 1988. Heel het land leefde mee, de politie keek uit naar een bende van vier tot vijf uiterst professionele misdadigers. De familie betaalde het losgeld, maar kreeg GJ Heijn er niet mee terug. Met de arrestatie van Ferdi E. en zijn gezin op 6 april 1988 komt de zaak tot een eind. De werkloze ingenieur E. uit Landsmeer bekende snel. Hij had Heijn op dag 1 van de ontvoering volgens plan van achteren door het hoofd geschoten en begraven. En niemand, ook zijn gezin niet, wist van zijn betrokkenheid.

Een zaak als deze is een goudmijn voor journalisten, schrijvers, filmmakers en psychologen. Maar dieper dan Tim Krabbé is niemand daar naar binnengegaan. Zijn wil om te weten hoe deze teleurgestelde, kwaai ingenieur tot deze moord is gekomen moet onverzadigbaar zijn. Wat gebeurt er op dat dunne grenslaagje tussen fantasie en daad? Krabbé begon met een lijstje van ongeveer 500 vragen. Daarbij zaten vragen over de diverse aspecten van de ontvoerings- en afpersingstechniek. Behoorde het afsnijden van de pink tot het plan, tot welk detail was dat dan voorbereid? Hoe verliep de overdracht van het losgeld. Hoe komt iemand ertoe om een wild plan voor een moord door te zetten? Hoe kan het dat stopsignalen niet eens worden waargenomen? En als de moord gepleegd is, is er dan blijdschap? Was het om het geld te doen? Hoe keek Ferdi aan tegen het voortzetten van het gezinsleven in Landsmeer met acht miljoen aan verstopte guldens en diamanten? Was hij expres onzorgvuldig met het uitgeven van het losgeld? Krabbé bezoekt Ferdi tijdens zijn gevangenschap 142 keer, wisselt ontelbare brieven met hem, ze bellen met elkaar. Maar meer nog dan met Ferdi, die zich niet heel makkelijk laat peilen, bouwt hij een band op met Els Hupkes, de intelligente, creatie-

ve echtgenote van Ferdi. Krabbé laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat zij hem is gaan beschouwen als haar beste vriend. De journalist en schrijver wordt huisvriend, vertrouwing, het lijntje met de wereld voor Ferdi. Maar voor het boek dat Krabbé zou willen schrijven zal Ferdi E. geen toestemming geven.

Na meer dan 30 jaar noteren ligt dit boek er dan toch. Ferdi E. en Els zijn allebei overleden. Het boek telt bijna achthonderd pagina's. Het heeft de structuur van een dagboek. Verslagen van bezoeken, opvallende zinnen uit brieven, telefoontjes, mailtjes. Daarin niet alleen alle details van de zaak, de verwickelingen in het gezin, maar ook de afwegingen, twijfels en analyse van de schrijver.

Als leesmateriaal is het verslavend spul. De heldere stijl, de scherpe analyse en het pure spektakel ontketent een sterke wil tot weten en doorlezen.

De moordzaak overschaduwde alles, maar het verhaal over de familie E. is ook een verslag van een familie in crisis. Er zit, zou je kunnen zeggen, een moeder van David S. in het boek. Temidden van alle toestanden gonst de vraag wat familierelaties, liefdesrelaties en vriendschappen waard zijn. Dat Els en Ferdi aan het eind nog samen zijn en intens van elkaar houden is een raadsel dat de fantasie van menig romanschrijver overstijgt.

**Coen Jongsma** (Amstelveen)

\*Ja, Ferdi E. had een aangepaste thermoskan met ijs meegenomen om de vingertop in te bewaren.

## Wat is de Boekenbijdrage?

De Boekenbijdrage is een nieuw initiatief van Boekhandel Blankevoort, waarbij het de bedoeling is dat lezers in de vrije tijden die we momenteel meemaken andere lezers attenderen op boeken die in hun ogen de moeite van het lezen waard zijn. Dat kunnen heel recente boeken zijn maar ook titels uit voorbije jaren.

Hierboven hebt u de eerste drie bijdragen kunnen lezen en wat ons betreft smaakt het naar meer.

Is er een boek dat u op de een of andere manier heeft geraakt, van uw stuk gebracht of buitengewoon geamuseerd, aarzel dan niet en pak de pen op. Schrijf in maximaal 500 woorden een recensie en maak medelezers deelgenoot van uw enthousiasme.

Mail de recensie voor **woensdag 15 april 23.59 uur** naar [boekhandelblankevoort@planet.nl](mailto:boekhandelblankevoort@planet.nl). Onder de inzenders wordt telkens een attentie verloot.

We blijven benieuwd.

Pas intussen goed op uzelf en op elkaar!  
Met vriendelijke groet,

Chelin, Diana & Rob

